

## OM NADVEREN – KÆRLIGHEDENS MÅLTID



- **Nadveren** er det lille måltid med en rund hvid brødkive og et bæger med vin eller saft. Den sidste aften, Jesus spiste med sine disciple, kaldte han brødet for sin krop og vinen for sit blod. Han sagde også, at det var en ny aftale, de skulle blive ved med at fejre, når han ikke var sammen med dem mere.
- Når de ord, Jesus sagde ved måltidet den sidste aften, lyder i kirken, går menigheden op og får brødet og vinen. Det kan konfirmander også – og det anbefaler vi, at I gør. For nadveren er en naturlig del af livet som kristen.
- Vi bruger det specielle brød, fordi det er en tradition. Man kunne også bruge andet eller helt almindeligt brød. I Hårslev, Ting Jellinge og Krummerup er der vin – i Kvislemark, Fyrendal og Førlev er der druesaft.
- **Nadveren** er ikke kannibalisme. Man skal tænke mere i retning af blodtransfusion for at forstå, at vi får noget af Jesus ind i os gennem brødet og vinen.
- **Nadveren** er ikke for dem, der mener, de selv er gode eller hellige. Eller kun for dem, der mener, de har gjort noget meget forkert. Nadveren er at vi alle samles om måltidet i Guds familie.
- **Nadveren** handler om fællesskab. Vi er sammen med Jesus, som er hos os i brød og vin, men vi er også sammen med hinanden. Vi knæler ved siden af hinanden, vi er på samme plan, og ingen er bedre end den anden.



- **Nadveren** er et tegn fra Gud på, at vi får tilgivelse og en ny begyndelse. Alle nye begyndelser i livet trækker et måltid med sig – sådan er det også med nadveren.
- **Nadveren** er noget, Jesus har befalet os at gøre. Det er kun tre ting, han direkte har befalet os – dåb, nadver og at elske vores næste, så det er da til at overkomme. Gå med til nadver, næste gang du kommer til gudstjeneste!

### NADVERORD:

**kalk:** det store bæger med vin

**særkalk/alterbæger:** de små bægre

**disk:** tallerken til nadverbrød

**indstiftelsesord:** en gentagelse af, hvad Jesus sagde den sidste aften – menigheden rejser sig i respekt