

## LÆS MIG FØRST:

Større kærlighed har ingen end den at sætte livet til for sine venner, siger apostelen Paulus. Vi er kommet til den anden af de to perler, der handler om kærlighed, for kærligheden fylder for meget til, at vi kan nøjes med en perle.

LÆS nu den side, der hedder HENGIVELSESPERLEN.

SE den lille film her: [https://www.bibelselskabet.dk/sites/default/files/2021-01/denbarmhjertigesamaritaner\\_svendauken.mp3](https://www.bibelselskabet.dk/sites/default/files/2021-01/denbarmhjertigesamaritaner_svendauken.mp3)

OPGAVERNE i denne uge er delt i to.

♥ Har du prøvet at lave en bogbento i skolen? Lav en om fortællingen om den barmhjertige samaritaner, tag et billede og send til Dikte.

♥ Læs siden om nadveren som kærlighedens måltid – kærlighed fra Gud til os og kærlighed mellem os – og deltag i nadveren, næste gang du er til gudstjeneste

I den kommende uge skal du VISE din kærlighed til en i din familie. Det kan være at give din mor et knus, hjælpe din lillebror med lektier, tømme opvaskemaskinen uden at være bedt om det ... find selv på mere.

### ♥ KÆRLIGHEDENS SPROG ♥

Alle mennesker har et kærlighedssprog – de fleste har mere end et. Tænk over, hvilke kærlighedssprog, du kender og bruger.

De fem kærlighedssprog er:

- tjenester – at gøre noget for den anden
- tid – at sætte tid af til den anden
- ord – "jeg elsker dig", ros og opmuntring
- gaver – fra diamanter til de julegaver, I lavede i børnehaven til jeres forældre
- berøring – knus og kærtegn

**HUSK, at I stadig skal gå i kirke. HUSK at udfylde og aflevere kirkesedlerne.**

Kh Tom og Dikte